

סגן גולדצוויג, חנן ("חנני")

בן דויד וטובה. נולד ביום י' בכסלו תש"ח (23.11.1947) בירושלים. בהגיעו לגיל הלימודים למד בבית הספר היסודי "הדרום" ואחרי שסיים את לימודיו בו למד בגמנסיה העברית שברחביה וקיבל תעודת בגרות. השתייך ל"צופים" וגם ל"הפועל". היו לו נטיות לעבודה עתונאית ספרותית. בימים יבואו אמר ללמוד בטכניון העברי בחיפה. בנובמבר 1965 גויס לצה"ל והיה בין הבודדים במחזורו בגמנסיה שפנו אל חיל הצנחנים. במשך זמן שירותו הגיע עד מהרה לדרגת סגן. אהב את ביתו ואת משפחתו וחיבב את חבריו. השתתף בקרבות מלחמת ששת הימים ופיקד על כוח סיור של צנחנים בבקעת הירדן. אחר כך השתתף במבצע כראמה. היא פעולת התגמול



נגד החבלנים הירדניים. לאחר מכן באו גם המירדף אחרי רוצחים אלה והחדירה לעומק של 30-40 ק"מ לתוך עבר הירדן. הוא היה מתנדב לכל מקום ופעולה מסוכנים. בעוד הוא בשירות החובה שלו, בבוקר יום ל' בניסן תשכ"ח (28.4.1968), יצאבראש כוח סיור לאורך הגבול שבבקעת הירדן וגילה חוליה של אנשי "פתח". הוא רדף אחריהם, בא אתם במגע, הסתער בראש חייליו - אך תוך כדי כך נפצע ונפל. שבועות אחדים לפני נפלו, לאחר חופשת השבת, כאשר עמד מוכן לשוב ליחידתו, שאלה אותו אמו מתי יבוא הביתה שנית. על כך השיב ללא היסוסים "איני יודע מתי - ואם בכלל אשוב!" האם הגיבה על כך בדמעות בעיניה: "מה אתה מדבר? הלא על ידו כך תיהרס כל המשפחה!" והנך ענה לעומתה: "לכם יש עוד שני ילדים נחמדים, דאגי רק להם - ואני אדאג לעצמי". הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים. במכתב תנהומיו להוריו ציין אותו מפקד יחידתו כחייל למופת, מסור מוכשר ורע נאמן לחבריו. "בשל תכונות אלה נבחר להישלח לקורס מ"כ ולאחר מכן לקורס קצינים, שאת שניהם סיים בהצלחה. עם הקמת היחידה, לפני כשנה, התנדב אליה ושירת בה כמפקד מחלקה - ובתפקיד זה הצליח וזכה להערכת מפקדיו וחיבת חייליו. הוא נחשב לטוב שבמפקדי המחלקות ביחידה ונועד לו תפקיד של קידום. במלחמת ששת הימים לחם בלטרון ובגזרת צפון ירושלים וגילה אומץ לב ודבקות בכל המשימות שהוטלו עליו. לאחר המלחמה המשיך למלא את משימות היחידה במסגרת הבטחון השוטף, לקח חלק בהרבה מירדפים אחרי חוליות המרצחים של ה'פתח' במארבים ... ואף בכיבוש גשר דמיה ובלחימה נגד הצבא הירדני". בספר "במעלות גיבורים", בעריכת ישראל ארליך הוקדשו לו כמה עמודים. ברבעון "האומה" (מאי 1969) הובא מאמר עליו מאת ח' מרחביה בשם "פרופיל 971793". כן הופיעו מאמרים עליו בכמה בטאונים ("פנים אל פנים", "במערכה").



סגן

חנון (חנני) גולדצווייג

בן טובה ודויד

נפל ל' בניסן תשכ"ח (28.04.1968)

בן 21 בנופלו

חטיבת כפיר

מקום מנוחתו

בית העלמין הצבאי הר הרצל